



*Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan,  
niemand kan begrijpen wat jij hebt doorstaan.*



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

*de heer*  
***René Hoebeke***

*Echtgenoot van Mevr. Denise Coppens*

Geboren te Woubrechtgem op 30 januari 1945  
en overleden te Zottegem op 31 december 2019.

---

De families Hoebeke, Coppens,  
Van Herreweghe en Kerckhove danken u  
voor uw aanwezigheid, steun en medeleven.

*Niemand weet wat jij ziet als jij mij aankijkt.*

*Zie je soms de beelden van weleer en  
besef je niet; ze komen niet meer.*

*Niemand weet wat jij hoort  
als je luistert naar mijn stem.*

*Dringen ze nog tot je door,  
de woorden die ik spreek*

*of hoor je nog het ruisen van het water  
uit de beek die vroeger achter jouw huisje  
stroomde en al jouw gedachten  
lijken te hebben meegenomen?*

*Niemand weet wat jij voelt  
als je zachtjes jouw eigen taal praat.*

*Ogen zoeken die van mij en houden me vast,  
ze lachen al dragen ze een hele zware last.*

*Niemand weet wat er omgaat in jouw hoofd  
en of je alle verhalen nog wel zelf gelooft.*

*Het verleden zoveel dichterbij dan ooit  
maar een heden, dat wordt het nooit.*

*Niemand weet. Jij vergeet.*

*Totdat je niet meer weet*

*Dat je vergeet...*